

האדם הקדמון

(המשך מעת נלי)

האדם הקדמון חי לפני הרבה הרבה שנים, אולי אפילו יותר ממאה. הוא היה דומה מאוד לקוף. היה לו פה ורחב ולסתות הבולטות קדימה. ידיו היו ארוכות וشعירות מאוד מאוד. הוא היה מטפס על עצים בימי נעלמים והיה צד חיות בקשת ובחצים. ואז עוד לא הייתה לו אש, וגם לא גז, ולא היה לו על מה לחם את הבשר, והיה אוכל אותו קר, וגם שותה תה לא מחומם.

ואחר כך לא היו יותר עצים, אז האדם הקדמון התחיל לחיות במערות, ובמערות

היה קר, והוא התחל לפשוט מהחיה את העור שלהן וללבוש אותו עליו, והוא כבר הפסיק לטפס על העצים, אבל לקוף עוד היה דומה.

המורה הראתה לנו בכיתה תמונה של גולגולת של אדם קדמון והוא באמת היה מבהיל ומפחיד נורא. כשהיה יוצא לרחוב היו כל האנשים בורחים לבתים וסגורים את הדלתות. הם לא הבינו שהוא בן אדם כמו כולם, וחשבו שהוא איזה קופר שבית המשוגעים. יצאנו בתל אביב לא ראייתי אף פעם אדם קדמון. אולי רק האיש הוא שি�ושב ברחוב אלנבי וմבקש נדבות.

יש לו שיניים צהובות וגדלות ופה כזו כמו של קופר וגם הבגדים שהוא לבש דומים לבגדים של袍ות חיות, ויש לו עור שחור וזקן קלוש על הסנטר, אז קשה לראות אם הסנטר בולט קדימה, אולי שהתקופתי והסתכלתי היטב. بعد זה הידים שלו באמת ארוכות מאוד, במיוחד זאת שהוא מושיט קדימה.

עמדתי והסתכלתי עליו כל הזמן, הוא גם הסתכל עלי אבל לא התנפל בכלל. בסוף שאלתי אותו אם הוא אדם קדמון. אז הוא לא ידע, אז אמרתי לו שכן. אז הוא אמר פתאום: "ילד, תסתלק מכאן או שאשbor לך את כל השיניים!"

וזה הסתלקתי ממנו, אבל בכלל לא בריצה, כי תכף הבנתי שהוא בכלל לא אדם קדמון, ורק סתם איש, כמו כל האנשים המבוגרים. ומאנשים מבוגרים אני לא מפחד, וגם ממנה לאפחדתי, אבל ליתר ביטחון מיהרתי וטיפשתי על העץ עם הפרחים הכהולים ליד ביתנו.

